

Wat is jouw buitenspeel
verhaal?

Wat is jouw buitenspeel
verhaal?

Met mijn hondje
buiten lopen, dat is
buitenspelen voor mij.
En Jeu de Boule, met
de Jeu de Boule club.

Ineke hogeraads





Ik was altijd
buitenspelen! Je had
niets anders. We
hadden geen mobiel.

Ashana, vrijwilligster
Bij Betje

Vroeger ging ik altijd
pijltje schieten!

Dan knipten we
kranten, rolden we er
een pijltje van en
schoten we ze bij
mensen door het raam
naar binnen.

Mayura





Wij waren altijd
buiten, dat was onze
playground. En daar
koester ik nog steeds
de mooiste momenten!

Rubelly Brederode

Ik tafeltennis al meer
dan dertig jaar. Ik
vind het zo leuk dat
je beweegt en het spel.
Gewoon leuk!

Leo Noteboom



Over de tentoonstelling

De tentoonstelling is een onderdeel van het Project Moerwijk, Mijn wijk. Hiervoor verzamelen we zoveel mogelijk verhalen uit de buurt, dit is een selectie.

De verhalen en quotes zijn van gesprekken die we hebben gevoerd met bewoners van Moerwijk.

We zijn de wijk in geweest om mensen op straat te interviewen, hebben bij 'Bij Betje' mogen aansluiten tijdens een lunch, op het 'Ook voor jou Festival' gestaan van Theater Dakota en verhalen workshops gedaan met kinderen van de 'Kinderwinkel' en de 'Kinderraad'. Zij hebben op typemachines mogen oefenen hoe het is om te schrijven, hun eigen buitenspeel verhaal geschreven en een oudere over vroeger geïnterviewd.

Heb jij ook een mooi buitenspeel verhaal?

Stuur hem naar info@fruitigenfris.nl